

VRIJDAG
18 JANUARI

2019

Tura's toekomst



De toekomst is vragen om mogelijkheden

DINSDAG

5 FEBRUARI

2019

Spreuk Meriam

over de toekomst maak
ik mij niet druk

ik kan namelijk niet
in de toekomst kijken



VRIJDAG

29 MAART

2019

Spreuk Martijn W. Poot

Hoe ik mijn toekomst zie? Mijn toekomst heeft de kleur van dit papier. Wit waar die tot een aantal jaar geleden zwart was. Verder is hij blanco omdat ik me wil laten verrassen door wat het me nog gaat bieden.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail stroke.

WOENSDAG
24 APRIL

2019

Toekomstgedachten

De toekomst is
morgen. Door niet
verder te kijken
dan dat heb ik veel
meer vrijheid.

Uitspraak van
deelnemer aan het
psychiatrie café

DONDERDAG

16 MEI

2019

Plan je eigen toekomst door Lea

Plant een zaadje

Elke plant, groot of klein, komt voort uit een klein zaadje of een pitje. Kijk eens wat je volgende week kunt planten. Een pitje van je appel?

Ook een vriendschap begint meestal met iets kleins. Een glimlach, een complimentje, een grapje of een dropje. Welk zaadje plant jij deze week?



DINSDAG
18 JUNI

2019

Jöran Zeeuw

**toen de horizon
aanspoelde
was de toekomst
een feit**



WOENSDAG

10 JULI

2019

Mijmerend over de toekomst...bedenkt Adriana:

Je kunt er nu voor zorgen dat je in de toekomst een leuk verleden had?!



VRIJDAG

9 AUGUSTUS

2019

Jan Matse

Komt hier de vinexwijk van de toekomst?



WEEKEND

14+15 SEPTEMBER 2019

Jobs met toekomst

Online bewaker

Hoe meer we automatiseren, hoe belangrijker online veiligheid wordt. Genoeg oplichters die actief zijn in de cyberwereld en het op ons hebben gemunt. Een vet virus verpakt in een tweet. Deze 'disc dokter' heeft straks een overvolle agenda.



VRIJDAG

18 OKTOBER

2019

Toekomst volgens JvD

Een psycholoog die
in de toekomst kijkt, is
niet psychoanalytisch
van aard



DINSDAG

5 NOVEMBER

2019

Nicky Samson

Tijdmachine 2: ... de menselijke aard

Elk mens is een tijdmachine.

Leeuw, sprinkhaan en ekster leven nog het leven van hun voorouders. Beetje rondhangen, voortplanten, zoeken naar voer.

Dan wij. Je vader snapt niets van de nieuwe mediabox, je oma vertelt nog weleens over het eten van bloembollen en er is vast een buurman die het telefoonboek nog dagelijks gebruikt.

Wij leven van verandering. Elk mens zit in de teletijdmachine van professor Barabas.



VRIJDAG

6 DECEMBER

2019

Gedicht Yvonne Klinkert

ik ben tachtig jaar
ik heb geen toekomst
ik heb een HEDEN